

Engelbewaarder / Mieke – Marco Schuitmaker

Duizenden strepen, duizenden bomen  
'K Ben in gedachten, 'k ben aan het dromen  
Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd  
Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd  
Je zit zonder zorgen, nergens aan denken  
Even maar stoppen om bij te tanken  
Flitsende lampen, de motor die draait  
Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait  
Refr.:

Ik weet nu

(Ik weet nu)

Dat er een engelbewaarder bestaat

Je kunt hem niet zien

(Je kunt niet zien)

Als die zachtjes tegen je praat

(Tegen je praat)

Ik weet nu ook

(Ik weet nu ook)

Dat zo'n engelbewaarder op je lijkt

Ik kan het weten

(Weten)

Ik ben er zelf eens door gered

Tien kilometer, dan ben je weer thuis

Je ziet in de verte het dak van je huis

Je voelt dat je slaap hebt

Toch rijd je maar door

Een engelbewaarder die bijna verloor

En dan zie je bloemen

Alles is wit

Het is toch je moeder, die naast je zit

Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan

Alsof ze wil zeggen: "Voorzichtig voortaan"

Refr.

Duizenden strepen, duizenden bomen

'K Ben in gedachten, 'k ben aan het dromen

Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd

Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd

Refr.(2x)