

Bella Italia

Refrein:

Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn.

Bella Italia.

Alle zorgen zijn verborgen achter gouden zonneschijn.

Bella Italia.

Met chianti wordt avanti heel het leven een festijn.

Bella Italia.

's Avonds in het zachte maanlicht worden mooie dromen waar.

'k Ben een dromer daarom ga ik steeds naar Bella Italia.

Langzaam, verdwijnt de zon.

's Avonds van mijn balkon.

Zacht klinkt een lied van amore.

Ik zie op het strand, een paar hand in hand.

Twee harten in 't zand.

Refrein:

Onder de sterrenpracht.

Heb ik op jou gewacht.

Jij gaf me zoveel amore.

Je hoort nu bij mij, met jou aan m'n zij.

Voel ik me zo blij!

Refrein: