

Chocola.

Ik ben er net nog langs gelopen.
Voorbij de koeken en de cake.
Ik zou er bijna weer één kopen,
maar 'k ben doorgelopen al voor ik bezweek.

Ik kan er nachten lang van dromen.
Bonbon, du lait maar ook wel puur.
En als 'k er even aan mag komen,
ook al is het in mijn dromen, lijkt het leven minder zuur.

Met chocola, kan ik de hele wereld aan!
Met chocola, zijn alle sores van de baan.

Ik droom nog steeds van volle repen,
maar ben sinds gister op dieet.
Ik let voortdurend op tabellen,
maar ik kan je wel vertellen, dat 'k zo'n reep nooit meer vergeet!

Chocola, choco-ho-la!
Oh suikerzoete dromen.
Merci en praliné, zo lekker bij de thee,
niet meer voor mij.

Chocola, choco-ho-ho-la!
Ik zal je nooit vergeten!
Je was me alles waard, een paradijs op aard.
Ja dat was jij!

Chocola, chocola-a-a-a
Chocola, chocola-a-a-a-a-a!