

Leef

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad

Refrein:

En hij zei:
Leef, als of het je laatste dag is
Leef, alsof de morgen niet bestaat
Leef, alsof het nooit echt af is
En leef, pak alles wat je kan
En ga a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga a, a, a...
Pak alles wat je kan.

Hij vertelde dat 'ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z'n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild

refrein:

En hij zei:
Leef, alsof etc

En ga, a,a,a, etc

En leef, alsof etc

Leef / Leef

En ga, a,a a etc

En leef!