

Karel

Refrein:(1)

Nee Karel, nee Karel, niet vandaag.
Nee Karel, nee, al wil je nog zo graag.
Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen.
Ga maar liever schaken met die interlectuelen.
Wie weet wil ik morgen, maar dat is nog de vraag.
Dus: nee Karel, echt Karel, heus Karel, weg Karel.
Absoluut niet vandaag.

Elke keer als Karel bij me komme wil:
Met dat rooie haar en met die zwarte bril.
Zit ik al bij voorbaat boven op de kast.
Schrik ik me de pleuris en ik roep alvast.

Refrein:(1)

Ik zou niet kennen zeggen waar het em an legt.
Niet an wat ie doet en niet an wat ie zegt.
't Legt niet an dat rooie haar dat ik niet wil.
Nee, het legt in hoofdzaak an die zwarte bril.

Refrein:(2)

Nee Karel, nee Karel, niet vandaag.
Nee Karel, nee, al wil je nog zo graag.
Ik moet nog veertien knopen an me duster naaien.
Ga jij maar zolang een jofel jodelplaatje draaien.
Wie weet wil ik morgen, maar dat is nog de vraag.
Dus: nee Karel, echt Karel, heus Karel, weg Karel.
Absoluut niet vandaag.

En ken het niet een keertje zonder zwarte bril?
Want die kleinigheden maken zo'n verschil.
En toen die dan tenslotte z'n bril had afgezet.
Dacht ik maar één ding: “zo gauw mogelijk uit bed”

Refrein:(1)